

Hartelijk welkom

# Gods Woord is de Toetssteen

*“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”*

*{2 Timotheüs 3:16-17}*

“Wet” & “Werken”

## “Niet onder de wet”

*“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk **niet onder de wet**, maar onder de genade.*

*Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij **niet onder de wet** maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” {Romeinen 6:14-15}*

*“Maar nu zijn wij **ontslagen van de wet**, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.” {Romeinen 7:6}*

## “Niet zonder de wet”

*“Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel **niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus** – om hen te winnen die zonder de wet zijn.” {1 Korinthe 9:21}*

# Onderscheid

De Bijbel maakt onderscheid tussen  
'de Wet van **Mozes**' en 'de Wet van **Christus**'.

# De wet van Mozes

*“Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat **besnijden**, Christus u van geen nut zal zijn.*

*En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is **de hele wet** te onderhouden.*

*U bent van **Christus** losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit **de genade** gevallen.” {Galaten 5:2-4}*

# De wet van Christus

*“Draag elkaars lasten, en vervul zo **de wet van Christus.**” {Galaten 6:2}*

*“Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want **ik sta onder de wet van Christus** – om hen te winnen die zonder de wet zijn.” {1 Korinthe 9:21}*



<b>Oude verbond</b>	<b>Nieuwe verbond</b>
<i>Wet van Mozes</i>	<i>Wet van Christus</i>
<i>Geschreven op steen en papier</i>	<i>Geschreven in ons hart en verstand</i>
<i>Dieren als offer voor de zonde</i>	<i>Jezus Christus als offer voor de zonde</i>
<i>Verouderd verklaard</i>	<i>Vandaag geldig</i>

# De wet van Christus

*‘Want berispelend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda **een nieuw verbond** zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vadersen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.*

*Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: **Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven.** Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ {Hebreeën 8:8-10}*

# De wet van Christus

*“In het **oude verbond** waren de Joden onder **de wet van Mozes**,  
in het **nieuwe verbond** zijn Christenen onder **de wet van Christus**.”*

# “Niet zonder wet”

*‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

*Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?*

*Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, **u die de wetteloosheid werkt!**’ {Mattheüs 7:21-23}*

*‘Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.*

*U hebt gerechtigheid lief en **haat wetteloosheid**. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.’ {Hebreeën 1:8-9}*

# De wet van Christus

*“In het **oude verbond** waren de Joden onder **de wet van Mozes**,  
in het **nieuwe verbond** zijn Christenen onder **de wet van Christus**.”*

# Misvattingen en onduidelijkheden

*Misvatting: “In het oude verbond ging het om ‘gehoorzaamheid aan God’,  
in het nieuwe verbond gaat het om ‘relatie met God’.*

# Gehoorzaamheid vs. Relatie

*‘Onze **gehoorzaamheid** aan God’ staat niet los van ‘onze **relatie** met God’.*

*‘Onze **gehoorzaamheid** aan God’ is het gevolg van ‘onze **relatie** met God’.*

# Gehoorzaamheid & Relatie

*“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, **die is het die Mij liefheeft**, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” {Johannes 14:21}*

*“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, **als u doet wat Ik u gebied**.” {Johannes 15:13-14}*

*“En **hierdoor** weten wij dat wij Hem kennen, namelijk **als wij Zijn geboden in acht nemen**. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”  
{1 Johannes 2:3-4}*

*“Want **dit** is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn **geen zware last**.”  
{1 Johannes 5:3}*



# Misvattingen en onduidelijkheden

*Misvatting: “Onder het nieuwe verbond schrijft **God** Zijn wetten in mijn verstand en in mijn hart. Het is dus niet nodig dat **ik** mij in Zijn wetten verdiep.”*

# De volmaakte wet van de vrijheid

*“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.*

*Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.*

*Hij echter die zich in **de volmaakte wet** verdiept, **die van de vrijheid**, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.” {Jakobus 1:22-25}*

# De volmaakte wet van de vrijheid

*Wet van Mozes:*

*“Niet vrij om te zondigen.”*

*Wetteloosheid:*

*“Vrij om te zondigen.”*

*Wet van Christus:*

*“Vrij om niet te zondigen.”*

# Conclusie

*“In het **oude verbond** waren de Joden onder **de wet van Mozes**,  
in het **nieuwe verbond** zijn Christenen onder **de wet van Christus**.”*

*“De wet is van Christus is **volmaakt** en leidt tot ware **vrijheid** en **heiligheid**.”*

“Wet” & “Werken”

# Bijbelse categorieën

1 - *Werken van **het vlees***

2 - *Werken van **bekering***

3 - *Werken van **de wet***

4 - *Werken van **geloof***

# Werken van het vlees

*“Het is bekend wat de **werken van het vlees** zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,*

*afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,*

*jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” {Galaten 5:19-21}*

# Werken van bekering

*“Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest,*

*maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en **werken** doen die in overeenstemming zijn met **de bekering**.” {Handelingen 26:19-20}*



## Werken van de wet

*“Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit **werken van de wet**, maar door het geloof in Jezus Christus.*

*En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit **werken van de wet**.*

*Immers, uit **werken van de wet** wordt geen vlees gerechtvaardigd.”*

*{Galaten 2:15-16}*

# Goede werken van geloof

*“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw **goede werken** zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” {Mattheüs 5:16}*

*“Want uit genade bent u zalig geworden, door het **geloof**, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit **werken**, opdat niemand zou roemen.*

*Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om **goede werken** te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” {Efeze 2:8-10}*

# Onderscheid

*“Het **oude verbond** riep de Joden op tot **werken van de wet**,  
het **nieuwe verbond** roept Christenen op tot **goede werken van geloof**.”*

# Goede werken van geloof

*“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” {Mattheüs 5:16}*

*“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.*

*Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” {Efeze 2:8-10}*

# Misvattingen en onduidelijkheden

*Vraag: “Het is toch zo dat wij ‘**alleen door geloof**’ worden gered?*

*Onze ‘**werken**’ spelen toch geen enkele rol in onze **redding**?”*

# Goede werken van geloof

*Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? **Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.***

*Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.*

*Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izaak, zijn zoon, op het altaar offerde? **Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?***

*En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham **geloofde** God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. **U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.** En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?*

*Want zoals het lichaam zonder geest dood is, **zo is ook het geloof zonder de werken dood.**” {Jakobus 2:14-26}*

# Redding

*“We worden niet gered door **werken van de wet**  
of door **onze eigen goede werken**.*

*We worden gered door **geloof**.*

***Geloof** is echter niet iets passiefs en onzichtbaars,  
het is iets **actiefs** en wordt **zichtbaar** in onze **werken van geloof**.”*

# Misvattingen en onduidelijkheden

*Misvatting: “Geloven in God is iets **interns** en **niet zichtbaar** aan de buitenkant.*

*Daarnaast beloofd de Bijbel mij dat als ik met mijn mond **belijd** dat Jezus Heere is,  
dat ik dan gered ben.”*



## ‘Geloven’ is een ‘werkwoord’

*“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem **gelooft**, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” {Johannes 3:16}*

*“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon **ongehoorzaam** is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” {Johannes 3:36}*

## ‘Geloven’ = ‘gehoorzamen’

*“Als u met uw mond **de Heere Jezus belijdt** en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” {Romeinen 10:9}*

*“Waarom **noemt** u Mij: Heere, Heere, en **doet niet** wat Ik zeg?” {Lukas 6:46}*

*“Niet ieder die tegen Mij **zegt**: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil **doet** van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”  
{Mattheüs 7:21}*

# Misvattingen en onduidelijkheden

*Misvatting: “Wanneer je mensen vertelt dat zij zich moeten ‘**bekeren en laten dopen**’ om gered te worden, dan ben je schuldig aan het ‘**verkondigen van werken**’.*

*Het enige wat mensen namelijk moeten doen is geloven.”*

# 'Geloven' = 'gehoorzamen'

*“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: **Bekeer u**, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” {Mattheüs 4:17}*

*“En Petrus zei tegen hen: **Bekeer u** en laat ieder van u **gedoopt worden** in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest **ontvangen**.” {Handelingen 2:38}*

*“En hij [Petrus] **beval** dat zij **gedoopt** zouden worden in de Naam van de Heere.” {Han. 10:48}*

*“Daarom, koning Agrippa, ben ik [Paulus] die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij **tot inkeer moesten komen**, zich tot God **bekeren** en **werken doen** die in overeenstemming zijn met **de bekering**.” {Han. 26:19-20}*

# ‘Geloven’ = ‘gehoorzamen’

*“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God **niet binnengaan.**” {Joh. 3:5}*

*“Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U **moet** opnieuw geboren worden.” {Joh. 3:7}*

*“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.*

*Wie **geloofd** zal hebben en **gedoopt** zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal **verdoemd** worden.” {Mark. 16:15-16}*

‘Geloven’ = ‘gehoorzamen’

*‘Bekering van zonden, dopen in water en het ontvangen van de Heilige Geest’*

*zijn geen werken van de wet, maar **simpele gehoorzaamheid** aan het bevel van de Meester.*

*Het is geen **vrijblijvend voorstel**, maar een **vereiste voorwaarden***

*die God stelt aan ieder mens die Zijn Koninkrijk wilt binnengaan.*

# Misvattingen en onduidelijkheden

*Misvatting: “Ik ben ‘onder de genade’ en ‘werken voor God’ hoort daar niet bij.*

*Het maakt God daarom niet uit wat ik nu met de rest van mijn leven doe. Al blijf ik de rest van mijn leven op mijn bank zitten en doe ik niets voor God, Hij is blij met mij zoals ik ben.”*

# Goddelijke genade

*“Want de zaligmakende **genade van God** is verschenen aan alle mensen, en **leert ons** de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.*

*Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, **opdat** Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, **ijverig in goede werken.**”*

*{Titus 2:11-14}*



# Conclusie

*“Het **oude verbond** riep de Joden op tot **werken van de wet**,  
het **nieuwe verbond** roept Christenen op tot **goede werken van geloof**.”*

*“God heeft ons gered **zodat** wij deze goede werken van geloof kunnen doen.*

*Door de **Heilige Geest** kunnen wij daarin wandelen*

*en wordt onze **Hemelse Vader** verheerlijkt.”*

Vragen?

Pauze

# Praktische opdracht

Ga in kleine groepjes uit elkaar en bespreek met elkaar de volgende vragen:

*1 - De Bijbel leert ons dat wij door de wet van Christus in 'vrijheid en overwinning van de zonde' kunnen wandelen. Ervaar jij dit (al) in jouw leven? Ga hierover in gesprek.*

*2 - Wandel jij in de goede werken die God voor jou heeft bereid? Ga hierover in gesprek.*

*3 - Worden jouw goede werken voor God gedreven door 'jouw liefde voor Hem' of zijn er nog andere motieven? Ga hierover in gesprek.*

*4 - Welke misvattingen over 'wet' en 'werken' moet jij vandaag afleggen? Ga hierover in gesprek en sluit af met gebed voor elkaar.*