

De Drie-Eenheid

Gods Woord is de toetssteen

“En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden.

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Handelingen 17:10-11)

Het belang en de noodzaak

De doctrine van de Drie-Eenheid is 'de kern' van het Christelijke geloof.

Het gaat namelijk over 'Wie God is'.

De Drie-Eenheid

Vraag: “Is de Drie-Eenheid wel een Bijbelse doctrine, aangezien ‘de term’ Drie-Eenheid niet in de Bijbel wordt genoemd?”

Antwoord: “De afwezigheid van een specifieke term die een doctrine beschrijft, betekent niet dat deze doctrine daardoor niet Bijbels is. De vraag is namelijk of deze term ‘een juiste beschrijving’ is van datgene wat we in de Bijbel lezen.”

Er is één God

‘Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.’ (Jesaja 44:6)

‘Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.’ (Jesaja 45:5)

“Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij.” (Deuteronomium 32:39a)

God is één

‘Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!’ (Deuteronomium 6:4)

‘En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart...’ (Markus 12:29)

God is één

‘Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!’ (Deuteronomium 6:4)

*Het Hebreeuwse woord **'eḥād** betekent ook ‘eenheid’ of ‘meerdere maar één in harmonie’.*

‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’ (Genesis 2:24)

Tijdelijke conclusie

*Er is maar **één God** en deze ene God is in **eenheid**.*

Enkelvoud én meervoud

*‘In het begin schiep **God** de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.’ (Genesis 1:1-2)*

Enkelvoud én meervoud

Het Hebreeuwse woord 'ělōhîm heeft de volgende betekenis:

'ěl = God (enkelvoud)

'ělōhîm = Goden (meervoud)

Enkelvoud én meervoud

In het Nederlands:

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ (Genesis 1:1)

In het Hebreeuws:

‘In het begin schiep Goden de hemel en de aarde.’ (Genesis 1:1)

Enkelvoud én meervoud

*‘En **God** zei: Laten **Wij** mensen maken naar **Ons** beeld, naar **Onze** gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26)*

*‘Toen zei de **HEERE God**: Zie, de mens is geworden als één van **Ons**, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!’ (Genesis 3:22)*

*‘Kom, laten **Wij** neerdalen en laten **Wij** hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde **de HEERE** hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.’ (Genesis 11:7-8)*

*‘Daarna hoorde ik de stem van **de Heere**. Hij zei: Wie zal **Ik** zenden? Wie zal er voor **Ons** gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.’ (Jesaja 6:8)*

Tijdelijke conclusie

*Er is **één God** en deze ene God bestaat uit **meerdere Personen**,
die in perfecte **eenheid** en **harmonie** met elkaar zijn.*

Drie Personen

*‘En nadat **Jezus** gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag **de Geest van God** als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is **Mijn** geliefde Zoon, in Wie **Ik** Mijn welbehagen heb!’*
(Mattheüs 3:16-17)

*‘De genade van de **Heere Jezus Christus**, de liefde van **God** en de gemeenschap van **de Heilige Geest** zij met u allen. Amen.’* (2 Korinthe 13:13)

*‘opdat de **God** van onze **Heere Jezus Christus**, de **Vader** van de heerlijkheid, u **de Geest** van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van **Hem**,’* (Efeze 1:17)

*‘uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van **God de Vader**, door de heiliging van **de Geest**, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van **Jezus Christus**: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.’* (1 Petrus 1:2)

Conclusie

*Er is **één God** en deze ene God bestaat uit **Drie Personen**,
die in perfecte **eenheid** en **harmonie** met elkaar zijn.*

De Drie-Eenheid

God is one in 'being' and three in 'person'. (ENG)

God is één in 'zijn wezen' en drie in 'persoon'. (NL)

De Drie-Eenheid

*God is one in 'being' and three in 'person'.
A being is 'what' you are and a person is 'who' you are.*

*God is één in 'zijn wezen' en drie in 'persoon'.
Een wezen is 'wat' je bent en een persoon is 'wie' je bent.*

De Drie-Eenheid

God is één in 'zijn wezen' en drie in 'persoon'.

De **mens** is één in 'zijn wezen' en één in 'persoon'.

God is niet zoals de mens.

God is God.

De Drie-Eenheid

*Wij moeten ons denken en begrijpen onderwerpen aan Gods Woord,
en niet proberen om Gods Woord te onderwerpen aan ons denken en begrijpen.*

De Drie-Eenheid

“Bring me a worm that can comprehend a man, and then I will show you a man that can comprehend the Triune God” - John Wesley

“Breng mij een worm die een mens kan begrijpen, en dan zal ik je een mens laten zien die de Drie Enige God kan begrijpen” - John Wesley

De Drie-Eenheid

<i>Kenmerken van een worm</i>	<i>Kenmerken van een mens</i>
<i>Geen ogen</i>	<i>Wel ogen</i>
<i>Geen oren</i>	<i>Wel oren</i>
<i>Geen longen</i>	<i>Wel longen</i>
<i>Geen armen</i>	<i>Wel armen</i>
<i>Geen benen</i>	<i>Wel benen</i>

De Drie-Eenheid

‘Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.’ (Jesaja 41:14)

De Drie-Eenheid

*‘De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.’
(Psalm 145:3)*

‘En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’ (Mattheüs 18:3)

De Drie-Eenheid

*“Als de Bijbel het zegt, **dan** is het zo.”*

*“De Drie-Eenheid is lastig te **begrijpen**, maar eenvoudig te **geloven**.”*

Conclusie

*Er is één **God** en deze ene God bestaat uit **Drie Personen**,
namelijk: de **Vader**, de **Zoon** en de **Heilige Geest**,
die in perfecte **eenheid** en **harmonie** met elkaar zijn.*

*God is namelijk één in '**zijn wezen**' en drie in '**persoon**'.
Een wezen is '**wat**' je bent en een persoon is '**wie**' je bent.*

*De **mens** is één in '**zijn wezen**' en één in '**persoon**'.*

***God** is niet zoals de mens.*

God is God.

Pauze

De Drie-Eenheid

Strategie van de duivel

*“Aanval op de **boodschappers** van het Evangelie.”*

*“Aanval op de **boodschap** van het Evangelie.”*

De Drie-Eenheid

*Er is **één God** en deze ene God bestaat uit **Drie Personen**,
namelijk: de **Vader**, de **Zoon** en de **Heilige Geest**,
die in perfecte **eenheid** en **harmonie** met elkaar zijn.*

Jezus is niet de Vader

*‘Want **Ik** ben uit de hemel neergedaald, niet opdat **Ik Mijn wil** zou doen, maar **de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.**’ (Johannes 6:38)*

*‘Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat **Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe**, maar dat **Ik die dingen spreek zoals **Mijn Vader Mij heeft onderwezen.**** En **Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat **Ik** altijd doe wat **Hem welgevallig is.**’***
(Johannes 8:27-29)

*‘En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: **Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet **Mijn wil**, maar **de Uwe** geschieden.**’ (Lukas 22:41-42)*

*‘En Jezus riep met luide stem en zei: **Vader, in Uw handen beveel Ik **Mijn geest.**** En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.’ (Lukas 23:46)*

*‘Maar het behaagde **de HEERE Hem** te verbrijzelen, **Hij heeft Hem** ziek gemaakt...’ (Jesaja 53:10a)*

Jezus is niet de Heilige Geest

*‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal **de Trooster** niet naar u toe komen; maar als **Ik** heenga, zal Ik **Hem** naar u toe zenden. En als **Die** gekomen is, zal **Hij** de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.’ (Johannes 16:7-8)*

*‘Nog veel heb **Ik** tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer **Die** komt, **de Geest van de waarheid**, zal **Hij** u de weg wijzen in heel de waarheid, want **Hij** zal niet vanuit **Zichzelf** spreken, maar wat **Hij** gehoord zal hebben, zal **Hij** spreken, en de toekomstige dingen zal **Hij** u verkondigen. **Die** zal **Mij** verheerlijken, want **Hij** zal het uit het **Mijne** nemen en het u verkondigen.’ (Johannes 16:12-14)*

*‘Daarom zeg **Ik** u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen **de Geest** zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen **de Zoon des mensen**, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen **de Heilige Geest** spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.’ (Mattheüs 12:31-32)*

Jezus bestaat eeuwig

*‘In het begin was het Woord en het Woord was **bij** God en het Woord was God.’ (Johannes 1:1)*

*‘Want **Ik** ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezondend heeft.’ (Johannes 6:38)*

*‘En nu verheerlijk **Mij**, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die **Ik** bij U bezat voordat de wereld er was.’ (Johannes 17:5)*

*‘Vader, **Ik** wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat **U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.**’ (Johannes 17:24)*

*‘Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar **U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.** Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: **Zie, Ik kom** – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.’ (Hebreeën 10:5-7)*

De Drie-Eenheid in de hemel

*‘En **Jezus** antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een Zoon van David is? Want David zelf heeft door **de Heilige Geest** gezegd: **De Heere** heeft gezegd tegen mijn **Heere**: **Zit aan Mijn rechterhand**, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.’ (Markus 12:35-36)*

*‘Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en **Jezus**, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: **Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.**’ (Handelingen 7:55-56)*

*‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, **waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.**’ (Kolossenzen 3:1)*

*‘En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden **vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.**’ (Openbaring 4:5)*

Jezus pleit nu voor ons bij de Vader

*‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? **Christus** is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, **Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.**’ (Romeinen 8:33-34)*

*‘in zoverre is **Jezus** Borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door **Hem tot God** gaan, **omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.**’ (Hebreeën 7:22-25)*

*‘Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: **wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.**’ (1 Johannes 2:1-2)*

De schoonheid van De Drie-Eenheid

- *Het Evangelie en Gods liefde*
- *De schepping en Gods familie*
- *De drie dimensies van ons geloof*

Het Evangelie en Gods liefde

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’

(Romeinen 8:31-32)

‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.’

(1 Johannes 4:9)

De schepping en Gods familie

‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.’ (Johannes 17:24)

*‘En God zei: Laten **Wij** mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis,’
(Genesis 1:26a)*

*‘**Zoals** de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’
(Johannes 15:9)*

De drie unieke dimensies van ons geloof

God **boven** ons

“De Vader in de hemel zodat wij kunnen aanbidden.”

God **naast** ons

“Jezus die naar de aarde kwam zodat wij kunnen volgen.”

God **binnenin** ons

“De Heilige Geest die ons helpt en bekrachtigd zodat wij alles kunnen.”

Vragen?