

Evangelie / Wedergeboorte / Redding

Gods Woord is de Toetssteen

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.” (Psalm 119:9)

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” (Johannes 17:17)

Het Evangelie van Jezus Christus

“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” (Romeinen 1:16)

“Welke boodschap” heeft Jezus geboden om te verkondigen?

Lucas: “En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.” (Lukas 24:46-47)

Petrus: “En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.” (Handelingen 10:42)

Paulus: “Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.

Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen..” (Handelingen 26:19-21)

“Welke boodschap” werd er vervolgens verkondigd?

En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u.

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. (Handelingen 17:22-34)

Welke elementen komen we tegen?

- “God is de Schepper van de aarde en de mensen”
- “De mens is bestemd om God te zoeken en Hem te vinden”
- “Alle mensen zijn zondig en in vijandschap met God”
- “De oproep tot bekering van zonden”
- “De oproep tot bekering naar God”
- “Vergeving van zonden en vrede met God kan alleen door Jezus”
- “Het leven, de kruisdood en de opstanding van Jezus”
- “De komende Dag des Oordeels”
- “Jezus zal als Rechter de levenden en de doden oordelen”

Welke elementen komen we niet tegen?

- *“God houdt van jou”*
- *“God wordt zo blij van jou”*
- *“God vindt jou helemaal fantastisch”*

Gods hart

“En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.” (Genesis 6:5-6)

“God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt.” (Psalm 7:12)

Ons hart

*“De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen,
om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht.*

*Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;
er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.” (Psalm 14:2-3)*

De haat van God

“Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen.

*U haat allen die onrecht bedrijven, U brengt de leugenaars om.
Van de man van bloed en bedrog heeft de HEERE een afschuw.” (Psalm 5:5-7)*

“Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:

*hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade
te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten
teweegbrengt.” (Spreuken 6:16-19)*

Verschillende soorten liefde

Eros	Phileo	Agape
Attraction	Affection	Action
Romantic	Brotherly	Caring
Sexual	Social	Sacrificial

De liefde van God

Categorie 1 - “De algemene liefde van God”

“Een algemene liefde voor alle mensen over de hele aarde. Deze liefde wordt gekenmerkt door ‘de goede wil’ en ‘de goede daden’ van God. God heeft het beste met de mensen voor en alle mensen over de hele aarde genieten van de goedheid en van de zegeningen van God.”

Categorie 2 - “De verbondsliefde van God”

“Een specifieke liefde voor een specifieke groep mensen. Dit is de liefde van God de Vader naar Zijn Zoon en vervolgens naar allen die ‘in Zijn Zoon zijn’. God heeft een specifieke liefde voor Zijn kinderen, namelijk hen die met Hem het verbond zijn aangegaan en daardoor tot Zijn volk behoren.”

Algemene liefde van God

“U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Mattheüs 5:43-45)

Verbondsliefde van God

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:21-23)

Welke elementen komen we niet tegen?

- *“Als je van jouw problemen af wilt komen, dan kan God dit voor jou regelen”*
- *“God heeft een fantastisch mooi plan met jouw leven”*

Vooruitzichten vanuit Gods Woord

“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen..” (Johannes 15:18-20)

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12)

Welke elementen komen we niet tegen?

- *“Je mag aan God alles vragen wat je maar wilt dat Hij voor jou doet, God vraagt daarentegen niets van jou.”*

Het kost je alles

“En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.”
(Lukas 14:25-27)

“Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.”
(Lukas 14:33)

Predik het Evangelie

- “God is de Schepper van de aarde en de mensen”
- “De mens is bestemd om God te zoeken en Hem te vinden”
- “Alle mensen zijn zondig en in vijandschap met God”
- “De oproep tot bekering van zonden”
- “De oproep tot bekering naar God”
- “Vergeving van zonden en vrede met God kan alleen door Jezus”
- “Het leven, de kruisdood en de opstanding van Jezus”
- “De komende Dag des Oordeels”
- “Jezus zal als Rechter de levenden en de doden oordelen”

“Wat is vervolgens de Bijbelse reactie op het Evangelie?”

Bijbelse reactie op het Evangelie

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?”

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” (Handelingen 2:37-41)

Bijbelse reactie op het Evangelie

*“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”
(Handelingen 2:38)*

1 - *“Bekeer u”*

2 - *“Laat u dopen”*

3 - *“Ontvang de Heilige Geest”*

Bijbelse reactie op het Evangelie

1 - "Bekeer u"

"Keer u af van uw zonden en keer u naar God toe. Heb berouw over uw zonden en kom in actie door te stoppen met zondigen."

2 - "Laat u dopen"

"Begraaf uw oude zondige leven in het watergraf door met Christus te sterven en met Hem op te staan. Door in de waterdoop één te worden met de kruisdood van Jezus ontvangt u in de doop de vergeving van uw zonden. De waterdoop rekent af met uw oude zondige leven."

3 - "Ontvang de Heilige Geest"

"Ontvang de Heilige Geest om opnieuw geboren te worden, zowel uit water als uit de Geest, door daarmee een kind van God te worden. De vervulling van de Heilige Geest stelt u in staat om een nieuw heilig leven te leiden."

“Bekering = Woord + Daad”

“Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.” {Handelingen 26:19-20}

“Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen.

En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet.

Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.

(Mattheüs 21:28-31)

Bijbelse kijk op ‘bekering’ - ‘66 vs. 3’

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: **Bekeer u**, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
(Mattheüs 4:17)

“Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten **dat zij zich niet bekeerd hadden**: Wee u...” (Mattheüs 11:20)

“Ik zeg u: Nee, maar **als u zich niet bekeert**, zult u allen evenzo omkomen.” (Lukas 13:3)

“**God** dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu **overal aan alle mensen** dat zij zich moeten bekeren” (Handelingen 17:30)

“Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en **bekeer u** en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, **als u zich niet bekeert**.” (Openbaring 2:5)

“En **Ik** heb haar tijd gegeven, opdat **zij** zich van haar hoereriej zou bekeren, **maar zij heeft zich niet bekeerd**.”
(Openbaring 2:21)

“Waterdoop = Vergeving van zonden”

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden..” (Handelingen 2:38)

“En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.” (Handelingen 22:16)

“Waterdoop = Sterven en Opstaan met Christus”

“Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” (Romeinen 6:3-4)

*“U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt..”
(Kolossenzen 2:12)*

“Geloven = Dopen”

*“Maar toen zij Filippus **geloofden**, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij **gedoopt**, zowel mannen als vrouwen.” (Handelingen 8:12)*

*“En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij **gedoopt** te worden?”*

*En Filippus zei: Als u met heel uw hart **gelooft**, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik **geloof** dat Jezus Christus de Zoon van God is.*

*En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij **doopte** hem.” (Handelingen 8:36-38)*

“Geloven = Dopen”

“En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer;

*en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om **zalig** te worden?*

*En zij zeiden: **Geloof** in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.*

En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.

*En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd **onmiddellijk gedoopt**, en al de zijnen.*

*En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot **geloof** in God gekomen was.” (Handelingen 16:29-34)*

Verwarring over 'geloof'

*Vraag: "Maar het is toch zo dat wij '**alleen door geloof**' worden gered?"*

“Geloven = Gehoorzamen”

*“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven,
maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien,
maar de toorn van God blijft op hem.”*

(Johannes 3:36)

‘Geloven’ is een ‘werkwoord’

*Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? **Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.***

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

*Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izaak, zijn zoon, op het altaar offerde? **Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?***

*En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham **geloofde** God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. **U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.** En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?*

*Want zoals het lichaam zonder geest dood is, **zo is ook het geloof zonder de werken dood.**” {Jakobus 2:14-26}*

“Geloof = Zichtbaar”

*“We worden niet gered door **werken van de wet**
of door **onze eigen goede werken**.*

*We worden gered door **geloof**.*

***Geloof** is echter niet iets passiefs en onzichtbaars,
het is iets **actiefs** en wordt **zichtbaar** in onze **werken van geloof**.”*

Noodzakelijk voor de Eeuwigheid

*“Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.” (Markus 16:16)*

Het 'moet' van God

“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.”

(Johannes 3:3-7)

De kinderdoop

1. *“De kinderdoop komt niet in de Bijbel voor en is een on-Bijbelse menselijke traditie.”*
2. *“De claim dat de waterdoop in plaats van de OT besnijdenis is gekomen, is nergens in de Bijbel te lezen en is daarmee onjuist, onterecht en on-Bijbels.”*
3. *“Baby’s kunnen niet geloven en daarom kunnen zij niet aan de voorwaarde voldoen om gedoopt te worden.”*
4. *“Baby’s kunnen zich niet bekeren en daarom kunnen zij niet hun bekeerde zonden laten afwassen en hun bekeerde oude leven begraven.”*

De kinderdoop

“Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u.

En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden!” (Markus 7:7-9)

“..en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.” (Markus 7:13)

De Waterdoop

1. *“Vergeving van zonden”* (Han. 2:38)
2. *“Afwassing van zonden”* (Han. 22:16)
3. *“Met Christus gekruisigd en begraven”* (Rom. 6:3-6)
4. *“Met Christus opgestaan uit de dood”* (Rom. 6:4-5)
5. *“Rechtensvrij van zonden”* (Rom. 6:6-7)
6. *“Uittrekken van het lichaam van de zonden”* (Kol. 2:11-12)
7. *“Besnijdenis van Christus”* (Kol. 2:11-12)
8. *“Van geestelijk dood naar geestelijk levend”* (Kol. 2:12-13)
9. *“Het handschrift dat tegen ons getuigd uitgewist”* (Kol. 2:12-14)
10. *“Met Christus bekleed”* (Gal. 3:27)
11. *“Zalig gemaakt door God”* (Tit. 3:4-5)
12. *“Het Koninkrijk van God kunnen zien”* (Joh. 3:3)
13. *“Het Koninkrijk van God kunnen binnengaan”* (Joh. 3:5)
14. *“Een bevel van God”* (Joh. 3:7)
15. *“Zalig worden in plaats van verdoemd worden”* (Mark. 16:16)

Ontvangen van de Heilige Geest

“En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan

en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes.

Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus,

en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.” (Handelingen 19:1-6)

Ontvangen van de Heilige Geest

“En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen..”

“..maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:4-5, 8)

Bijbelse reactie op het Evangelie

*“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”
(Handelingen 2:38)*

1 - *“Bekeer u”*

2 - *“Laat u dopen”*

3 - *“Ontvang de Heilige Geest”*

Redding en Verlossing

*De wedergeboorte is niet een 'ticket naar de Hemel',
maar het is een start op 'de smalle Weg van verlossing.'*

Redding en Verlossing

De Bijbel spreekt over drie tijden:

*(Verleden) - “We **zijn** gered”*

*(Heden) - “We **worden** gered”*

*(Toekomst) - “We **zullen worden** gered”*

Verleden

*“Want in de hoop zijn wij **zalig geworden**. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?”*

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.”
(Romeinen 8:24-25)

*“Want uit genade bent u **zalig geworden**, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God” (Efeze 2:8)*

Heden

*“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die **behouden worden**, is het een kracht van God.” (1 Korinthe 1:18)*

*“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die **zalig worden** en onder hen die verloren gaan” (2 Korinthe 2:15)*

*“En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is **de zaligheid dichter bij ons** dan toen wij tot geloof kwamen.” (Romeinen 13:11)*

Toekomst

*“Maar wie volharden zal tot het einde, die **zal zalig worden.**” (Mattheüs 24:13)*

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,

*zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem **verwachten tot zaligheid.**” (Hebreeën 9:27-28)*

Redding en Verlossing

Redding is 'een proces' dat zich in de loop van de tijd voltrekt, het is niet 'slechts één gebeurtenis'.

De Bijbel spreekt over 'de Weg van Verlossing', die wij moeten bewandelen om 'onze bestemming' te bereiken.

Niemand van ons is al 'volledig verlost', maar we zijn allemaal onderweg.

De zekerheid die we hebben is niet gebaseerd op 'een beslissing uit het verleden', maar op 'onze wandel met God in het heden'.

Onze redding is pas 'compleet' wanneer wij de wedloop 'succesvol hebben gefinisht'.

<i>Verleden</i>	<i>Heden</i>	<i>Toekomst</i>
Rechtvaardiging (Justification)	Heiliging (Sanctification)	Verheerlijking (Glorification)
<i>Start</i>	<i>Nu</i>	<i>Einde</i>
Wedergeboorte	Wedloop	Terugkomst van Jezus
<i>Vrijgesproken van:</i>	<i>Vrijgemaakt van:</i>	<i>Vrijgezet van:</i>
De straf van de zonde	De kracht van de zonde	De mogelijkheid tot zonde

Bijbelse Genade

“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:11-14)

Volharding en afvalligheid

“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.

En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.

Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.

Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” (1 Korinthe 9:24-27)

Volharding en afvalligheid

“En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” (1 Korinthe 10:1-12)

Israël als voorbeeld

“De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn Sinai, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken:

Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd.

Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt, van twintig jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en Aäron.” (Numeri 1:1-3)

“Dit waren de getelden van de Israëlieten, ingedeeld naar hun familie; alle getelden van de kampen, ingedeeld naar hun legers, waren zeshonderddrieduizend vijfhonderdvijftig man.” (Numeri 2:32)

Israël als voorbeeld

“Dit zijn zij die door Mozes en de priester Eleazar geteld waren, die de Israëlieten telden in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho.

Onder hen was niemand meer van hen die door Mozes en de priester Aäron geteld waren, toen zij de Israëlieten telden in de woestijn Sinai.

Want de HEERE had tegen hen gezegd dat zij zeker in de woestijn zouden sterven; van hen was niemand overgebleven dan Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.” (Numeri 26:63-65)

“De Bijbelse Balans = Belofte + Waarschuwing”

“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

(1 Korinthe 10:11-13)

“De Bijbelse Balans = Belofte + Waarschuwing”

“Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (Filippenzen 2:12-13)

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1:6)

Redding en Verlossing

Redding is 'een proces' dat zich in de loop van de tijd voltrekt, het is niet 'slechts één gebeurtenis'.

De Bijbel spreekt over 'de Weg van Verlossing', die wij moeten bewandelen om 'onze bestemming' te bereiken.

Niemand van ons is al 'volledig verlost', maar we zijn allemaal onderweg.

De zekerheid die we hebben is niet gebaseerd op 'een beslissing uit het verleden', maar op 'onze wandel met God in het heden'.

Onze redding is pas 'compleet' wanneer wij de wedloop 'succesvol hebben gefinisht'. Zolang wij 'de Gids' blijven volgen kunnen we met zekerheid wandelen.

God heeft ons namelijk niet aan onszelf overgelaten; Hij heeft een besluit genomen aangaande onze redding dat Hij het goede werk in ons voltooien zal. Zolang wij God alle ruimte geven en onszelf bereidwillig opstellen, dan zal Hij dit goede werk in ons voltooien.

Drie cruciale principes

Wees met innerlijke ontferming bewogen

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.”
(Mattheüs 9:35-36)

“En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.” (Lukas 19:41)

Spreek mét God voordat je spreekt óver God

“En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe.

En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.” (Markus 3:13-15)

De boodschap is ‘urgent’ en de oproep is ‘nu’

“En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben.

Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.

Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!”

(2 Korinthe 6:1-2)

Vragen?